



SUP EXTRA EDITIE
BOLLWERK



redaktioneel ?

"Waarom dat vraagteken achter de kop van dit onvermijdelijke verhaaltje"; zal men zich misschien afvragen.

Wel, dat is vrij eenvoudig: het lijkt me namelijk moeilijk een inleidend stukje 'redaktioneel' te noemen, als er geen redactie is, die het geschreven heeft, vandaar dat vraagteken.

Nu springt een ieder natuurlijk verbaasd op en zegt: "Maar wat moeten dan al die oproepen, affiches, opschriften, enz. die al een tijdje de gangen in het Pius X - Lyceum sieren?"

Dat is het werk van de nieuwe redactie (even ter kennismaking: Jos Lohmen uit 4 Havo c. s. gaan de boel nu verder runnen).

Deze editie zou beschouwd kunnen worden als een soort 'tussendoortje', dat door leraren opgevuld is.

De rektor heeft zijn literaire talenten gelegd in een aankondiging dat er 'n feest op til is; dr. Verberne roept op tot het tentoon spreiden van onze artistieke talenten, pater Rurup vraagt van ons wat naastenliefde, en de heer Sieuwe tenslotte, geeft ons een voorlopig programma van de op til zijnde festiviteiten.

Al met al heeft dit extra-nummer dus de volgende strekking :

informatieblaadje rond het in februari
1969 verwachte koperen jubileum van
het Pius X-Lyceum.

Rond november is dan het eerste nummer van BOLWERK in de 11e jaargang te verwachten.

Peter SLOEP

FEEST OP T I L

Ongemerkt is het aantal jaren, dat ons lyceum aan het werk is, gegroeid tot een aantal dat de moeite waard is er even bij stil te staan.

Medio februari zal het 12½ jaar geleden zijn dat wij in de Hendrik van Wijnstraat in een noodschool voor lager onderwijs, met 84 leerlingen begonnen. In november en februari volgden in één cursus twee verhuizingen en sindsdien is de druk van binnenuit oorzaak geweest dat ons gebouw steeds moest groeien.

De oorspronkelijke drie klassen werden er 43. Het docentencorps groeide tot 72. Met het vooruitzicht dat de goed vlottende nieuwbouw ons binnenkort de passende entourage zal geven voor deze schoolbevolking is het prettig feestvieren.

Voor het programma in grote lijnen moge ik verwijzen naar hetgeen verderop in dit nummer hierover vermeld wordt. Ik wil allen opwekken, ieder op zijn wijze, bij te dragen tot de feestvreugde, niet het minst de examenkandidaten, die ons dit jaar het 500ste uitgereikte diploma zullen doen passeren. Immers, uiteindelijk is de grootte van het leerlingenaantal bijzaak, het succes van elke individuele leerling hoofdzak, en dat hebben zij voor een groot deel zelf in handen.

Onder het motto: "Weinig feest viert hij die anderen niet mee doet feesten" is aan ons jubileum een aktie verbonden ten behoeve van de Mytyschool in Amstelveen. Als je beseft wat jij hebt en wat zij missen, kan het niet anders of deze aktie moet de topper van het hele feest worden.

Veel plezier!

Ed. H. G. J. KOSTER
rector

A A N

A L L E K R E A T I E V E

E N

A R T I S T I E K E P I U S T I E N E R S !

Bij de viering van het twaalf en een half-jarig bestaan van onze school is er tussen alle feestelijkheden een middag uitgetrokken, waarop wij hopen elkaar te kunnen vergasten op onze artistieke prestaties.

Deze middag zal op woensdag 12 februari 1969 in de zaal van de kweek-school "Magister Vocat" gehouden worden. Daar zullen wij de beschikking hebben over een podium piano en orgel.

Mijn vraag is nu de volgende :

Wie wil op die middag iets voordragen, hetzij uit eigen werken, proza, poëzie of muziek, hetzij uit bestaande literatuur of muziek. Mogelijk is natuurlijk ook een gezamenlijk optreden; een paar suggesties hiervoor:

zang met muzikale begeleiding,
proza met fluit, 'quatre-mains' op
de piano, twee- of meerspraak,
voordracht met ritmische begelei-
ding, koorzang.

Wil je hier eens over denken en je bij mij opgeven wanneer je er iets voor voelt? Liefst vóór de herfstvakantie, zodat we tijd hebben een en ander voor te bereiden en te proberen van de onderdelen een geheel te componeren.

Veel succes.

G. VERBERNE

te bereiken in docentenkamer of in lokaal 11.

voorlopig

DINSDAG 11 februari

avond: toneel (voor lagere klassen) in Kras(napolsky).

WOENSDAG 12 februari

ochtend: eucharistieviering in de Pius X-kerk;
opening van tentoonstelling in school (deze blijft de hele week geopend);
huldiging van enkele jubilarissen.

middag: muziek en deklamatie in kweekschool 'Magister Vocat';
excursies naar verschillende bedrijven.

avond: toneel (voor hogere klassen) in Kras.



programma

DONDERDAG 13 februari

- ochtend: sport (voor alle klassen) in sport-
hal en in school;
- middag: idem.
- avond: kabaret (voor lagere klassen) in
Kras.

VRIJDAG 14 februari

- ochtend: sport (voor lagere klassen)
- middag: einde aktie "De Blauwe Vogel"
t.b.v. de Mytylschool, Amstelveen.
- avond: kabaret (voor hogere klassen) in
Kras, gevolgd door B A L.

ZATERDAG 15 februari

- middag: reünie in Kras voor (oud)do-
centen en oud-leerlingen.



D E B L A U W E V O G E L

Het feestcomité stelt zich voor om mensen, die nooit feest kunnen vieren, te laten delen in onze feestvreugde.

Zijn er dan zulke mensen?

Ja zeker, zelfs in onze omgeving.

Via Sociale Zaken van Amsterdam is onze keus gevallen op het dagverblijf, verbonden aan het Mytylinternaat "Amstelrade" te Amstelveen.

Het dagverblijf van Amstelrade werd geopend in begin 1968 en is bedoeld voor gehandicapte mensen in de leeftijd van 4 tot 29 jaar. Deze mensen zijn dubbel gehandicapt, d. w. z. dat ze geestelijk noch lichamelijk volwaardig zijn.

Het dagverblijf probeert deze mensen door middel van spraaklessen, gymnastiek, allerlei vormen van vrije expressie enz. een beetje meer levensvreugde bij te brengen.

Het dagverblijf is daartoe verdeeld in drie groepen:

- de kleintjes (9),
- de zwaar geestelijk gehandicapten (6),
- en de volwassenen (6).

Door deze verdeling kan aan elke groep op diens niveau optimaal aandacht worden besteed. Dit werpt ook de beste resultaten af.

Er is een groot aantal verzorgsters en leidsters nodig om een dagverblijf goed te laten draaien. Behalve dat is er ook materiaal nodig om mee te kunnen werken. En juist wat dit betreft ontbreekt het allernoodzakelijkste.

De leiding van het dagverblijf krijgt geen subsidie voor het volgende verlanglijstje:

- een draagbare radio, grammofonplaten, een diaprojector, enkele trommels, triangel, enz.,
- parasols voor het tuinterras, een zithoekje.

In de tijd die ons nog rest tot aan de viering van het 12½-jarig bestaan van onze school gaan wij hier iets aan doen.

Ons streefbedrag is f 1,- per maand, van ieder lid van onze Pius X gemeenschap.

Hoe we dit geld inzamelen? Wij hebben ideeën genoeg. Maar kom eerst zelf maar met ideeën voor de dag (lieft per klas).

Je kunt terecht bij het (voorlopig) actiecomité: de docenten R. Mounier, A. Oosterwerff, en J. Ruop.

De actie wordt gevoerd onder de naam : "DE BLAUWE VOGEL".

In sommige klassen en op de gang hangen één van die tekeningen tekeningen van kinderen van het dagverblijf. Onder is het volgende briefje getypt:

Oze dagverblijf zitten kinderen die niets haast doen kunne.
Sommige tikken met een hoofdaanpassing.
Sommige tekenen. En kleien.
Onze dagverblijf is op 22 mei open gegaan.
Wij krijgen warm eten.
Wij worden met het rodekruis gehaalt.
Sommige worden met een taxi
Sommige krijgen gim. en praakles
Wij hebben ook een bent.
Dat gaat niet zo goed.
Dat bestaat uit ouder potten en pannen.
Dat is heel moei elijke om vast te pakken.
Sommige houden ook van t.v.
Dat was het dan wat we doen.

Hartelijke groeten

Jan van Buren.

Jan van Buren is 23 jaar, zwaar spastisch; hij kan alleen maar typen en hij doet dit met een hoofdaanpassing: d. w. z. hij heeft een band om zijn hoofd; aan die band is een staaf bevestigd, waarmee hij de toetsen van de schrijfmachine kan bereiken.

Tot zijn 18e jaar zat Jan op een mytylschool, daarna was hij thuis; nu is hij overdag op het dagverblijf van "Amstelrade".

J. R.

H E T W O O R D

» M Y T Y L «

ontleent zijn oorsprong aan een sprookje :

Mytyl (meisje) en Tytyl (jongetje) hebben een gehandicapt vriendje. Voor dit vriendje gaan zij samen de blauwe vogel zoeken, die geluk zal brengen. Zij zoeken heel lang in een groot bos en komen onverrichterzake thuis.

Boven de deur van hun gehandicapte vriend hangt dan al de blauwe vogel.

Van dit sprookje is ook de naam "Blauwe Vogels" afgeleid voor de gehandicapte padvindsters.

Het verhaal werd geschreven door H. Maeterlinck.

Namens de organisatoren van de (uitgestelde) sportdag van vrijdag j.l. het volgende:

Tot hun grote spijt moest de sportdag worden afgelast, omdat het zand van de springbakken veel te hard was geworden door de aanhoudende regen van de voorafgaande dagen.

Aangezien er bij het hoogspringen al wat gewonden waren gevallen tijdens de vorige sportdag, wilde men het risico van gebroken enkels en dergelijke niet nemen, ondanks het redelijke weer.

Toch zal er echter nog wel een (buiten)sportdag gehouden worden, en wel - zoals voorlopig is vastgesteld - op 30 mei 1969.

Nog even geduld dus.



